



Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

T. Hermans

Mevrouw

Adriënne
Van Den Langenbergh

Weduwe van de heer Roger Bleys

Geboren te Merksplas op 6 augustus 1936
en overleden in het St.-Elisabethziekenhuis te Turnhout
op 23 september 2024.

Erelid Sint-Jorisgilde Hoogstraten
Lid van de Petjes

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid te nemen van Adriënne in de aula
te Oostmalle, Salphensebaan 1
op zaterdag 28 september 2024 om 10 uur,
gevolgd door de asbijzetting in het columbarium op de
begraafplaats te Hoogstraten.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

Rouwadres: Familie Bleys – Van Den Langenbergh,
p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle.

Dit melden u:

Eric en Gerd Bleys – Mertens

Ellen en Stefan

Aliyah en Jordy, Aris, Annea

Kevin en Joke

Emma, Théo

Yolande Bleys en Wim(†) Gerritsen

Marc en Patricia Bleys – Lamoot

Lars en Marion

Xander, Karlien

Frederik en Maaïke

Bjarn

Robbert en Chloë

Bart en Mieke Bleys – Meijer

Julian

Anne en Vincent

haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families Van Den Langenbergh, Bleys,
Swaans en Schrijvers.

Haar zus, schoonzussen, schoonbroers,
neven en nichten.

*Adriënne
Van Den Langenbergh*

6 augustus 1936

23 september 2024

