



Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

T. Hermans

De heer

Frans Geens

Echtgenoot van mevrouw Jeanneke Heremans

Geboren te Wuustwezel op 7 juni 1937
en in de warmte van zijn gezin heengegaan te Zoersel
op 11 september 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid te nemen van Frans in de aula
te Oostmalle, Salphensebaan 1
op maandag 23 september 2024 om 10.30 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

Zijn asurne zal in de warmte van zijn gezin
worden bewaard.

Rouwadres: Familie Geens – Heremans,
p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle.

Dit melden u:

Jeanneke Geens – Heremans

zijn echtgenote,

Hilde en Serge Geens – Van Haeren

Jan
Julie en Nick

zijn kinderen
en kleinkinderen.

De families Geens, Heremans, Simons en Vanlommel.
Zijn broer, zussen, schoonzussen, schoonbroers,
neven en nichten.

Bijzondere dank aan Dr. Tom Eggers,
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
Anoushka, Daphne en collega's
voor de goede zorgen.