



Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

T. Hermans

Mevrouw

Clementine De Koninck

Weduwe van de heer Frans De Houwer

Geboren te Hoboken op 1 december 1942
en overleden in het WZC Hof van Schoten te Schoten op 30 maart 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Clementine
in de aula te Oostmalle, Salphensebaan 1 op zaterdag 6 april 2024 om 10 uur,
gevolgd door de asbijzetting in het urnenveld op de begraafplaats te Oostmalle.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

Gelegenheid tot groeten in de rouwkamer Jochums, Dorpsweg 13 te Oostmalle,
donderdag van 18 tot 18.30 uur.

Dit melden u :

Desiré en Christel Suykerbuyk – De Houwer

Vanessa Suykerbuyk

Vici 

haar kinderen,

haar kleindochter,

haar trouwe vriend.

De families De Koninck, De Houwer, Mangé en Jochums.
Haar schoonzus, neven en nichten.

Rouwadres: Familie De Houwer – De Koninck, p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle.