

Bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar om haar grenzeloze bezorgdheid,
melden wij het heengaan van

mevrouw

Greet Jaspers

Weduwe van de heer Luk Van Dyck

Geboren te Meerle op 23 april 1941
en overleden in het WZC ter Bleeke te Oostmalle
op 16 januari 2024.

Lid van verschillende verenigingen.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Greet in de parochiekerk Sint-Laurentius te Oostmalle
op vrijdag 26 januari 2024 om 10 uur,
gevolgd door de asbijzetting in het urnenveld
op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk
vanaf 9.45 uur.

Gelegenheid tot groeten in de rouwkamers Jochums,
Dorpsweg 13 te Oostmalle,
dinsdag van 19 tot 19.30 uur.

Bloemen, noch kransen.

Rouwadres: Familie Van Dyck – Jaspers,
p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle.

Dit melden u:

Stijn en Yolanda Van Dyck – Smits

Lien
Lotte
Diede
Kobe

Lisbet en Frank Van Dyck – De Vos

Han en Eva
Lin
Fien

Rob en Griet(†) Van Dyck – Busschop, Inge Kerstens

Dries Van Dyck

Noor
Bas

Bert en Leen Van Dyck – Jansen

Hilke
Sien

haar kinderen
en kleinkinderen.

De families Jaspers, Van Dyck, Desmedt en Haest.