



Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder, maar...
Je verloor dit gevecht.

De heer

Louis "Die" Hesbeens

Geboren te Zoersel op 25 februari 1945
en overleden in het AZ Voorkepen te Malle
op 12 oktober 2023.

Lid van Wijnegem Fond '80

Volgens de wens van Louis
zal het afscheid en de begraafing op de natuurbegraafplaats
te Halle Zoersel in intieme kring plaatsvinden.

Noch bloemen, noch kransen.

Rouwadres: Familie Hesbeens,
p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle.

Dit melden u:

Julia en Theo Hesbeens – Hermy
Inge en Jan Hermy – Mathijssen

José en André Hesbeens – Van de Schoor
Guy Van de Schoor
Nadine en Erik Van de Schoor – Theeuws
Tia †
Ilse en Bart Van de Schoor – Besjes

zijn zussen, schoonbroers,
neven en nichten,

Senne

zijn beste duivencompagnon,

Jethro

zijn boezemvriend.

De families Hesbeens en Van Hofstraeten.

Bijzondere dank
aan het personeel van het AZ Voorkepen.