



Sterk was je  
om het leven vast te houden.  
Sterker nog moest je zijn  
om het leven los te laten.

Intens verdrietig, maar heel dankbaar voor haar lang,  
zorgzaam en liefdevol leven tot op het laatste moment  
nemen we afscheid van

mevrouw

*Rosa Van Suetendael*

Weduwe van de heer *Marcel Verbruggen*

Geboren te Antwerpen op 7 juli 1928  
en gesterkt door het sacrament van de zieken,  
omringd door haar dochters overleden  
in het WZC Pniël te Pulderbos  
op 3 mei 2023.

Het was ook háár wens  
om afscheid te nemen  
in intieme kring.

Dit melden u:

Bas en Reinilde Driessens – Verbruggen  
Mike en Tinne Desmet – Vorsselmans  
Klaas, Tessa  
Jo Vorsselmans  
Joppe, Linde

Luc en Annemie Van Elsacker – Verbruggen  
Lieve Van Elsacker en Tom  
Mieke Van Elsacker en Yves  
Naomi, Ilias

Aart en Rieke De Ruiter – Verbruggen  
Martijn en Hanneke Hendriks – De Ruiter  
Bram De Ruiter en Roos

Paul en Lieve Allaerts – Verbruggen  
Bart en Kathleen Heyns – Allaerts  
Janthe, Sam, Siebe, Jules, Annelore  
Koen en Karolien Allaerts – Maris  
Elise, Aline

Rudy en Marleen Janssens – Verbruggen  
Gino en Annelies Peeters – Janssens  
Ruben, Lena  
Jeroen en Marijke Verboven – Janssens  
Wout, Lieze

haar kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families Van Suetendael, Verbruggen,  
Mortelmans en Bresseleers.

Liefste mama, bomma,  
je bent niet meer waar je was...  
maar voor altijd waar wij zijn!

De familie dankt u  
voor uw medeleven en gebed.

Bijzondere dank aan  
het personeel van WZC Pniël  
voor hun liefdevolle zorgen,  
waarmee ze haar hebben omringd.

Rouwadres: Familie Verbruggen – Van Suetendael,  
p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle.

