



Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

(T. Hermans)

De heer

Lodewijk Brosens

Weduwnaar van mevrouw
Maria Van Bergen

Geboren te Meerle op 5 oktober 1928
en overleden in het WZC ter Bleeke te Oostmalle
op 4 maart 2023.

Lid van Samana.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid te nemen van Lodewijk in de aula
te Oostmalle, Salphensebaan 1,
op woensdag 8 maart 2023 om 14 uur,
gevolgd door de asbijzetting in het urnenveld
op de begraafplaats te Oostmalle.

Samenkomst in de aula vanaf 13.45 uur.

Rouwadres: Familie Brosens – Van Bergen,
p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle.

Dit melden u:

Hyacintha(†) Brosens
Walter en Karin Lambrechts – Brosens

zijn kinderen.

De families Brosens, Van Bergen,
Adriaensen en Van Gestel.
Zijn schoonzussen, neven en nichten.