



Leven is dankbaar zijn voor het licht en de liefde,  
voor de warmte en de tederheid in mensen die ons omgeven,  
leven is mensen omhelzen en weer loslaten...

Mevrouw

# Emma Van Giel

Weduwe van de heer Frans Leemans

Geboren te Zoersel op 28 mei 1925  
en overleden in WZC O.L.Vrouw van Troost te Zandhoven  
op 15 november 2022.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Emma  
in de aula te Oostmalle, Salphensebaan 1,  
op woensdag 23 november 2022 om 10 uur,  
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats te Zoersel.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

Gelegenheid tot groeten in de rouwkamers Jochums,  
Dorpsweg 13, te Oostmalle,  
vrijdag van 19 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Leemans – Van Giel,  
p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle.

Dit melden u :

Guy en Maj(†) Verwilt – Leemans

Poi en Tine Verwilt – Daems, Hazel, Briek  
Soetkin Verwilt, Moíra

Ludo en Astrid Leemans – lauryssen

Tim en Rebecca Haerinck – Leemans, Margot, Quinten  
Bert en Nele Neujens – Leemans, Lize, Mia, Baziel, Felix

Dirk en Kris Vercauteren – Leemans

Jimmy en Ruth Mertens – Vercauteren, Ian  
Koen en Sara Pardon – Vercauteren, Tess, Liv  
Katrien Vercauteren, Louise, Féliz  
Stefan en Sanne Vinck – Vercauteren, Robin

Walter en Chris Leemans – Verelst

Nick en Dhana De Jongh – Leemans

haar kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families Van Giel, Leemans, Thielens en Verboven.  
Haar broer, zus, neven en nichten.